

Zeer geachte Raadsleden Bier, Van Dijk, Duits, Van Heese, Kerkhoff, Kranenburg, Koelman, Mikkers, Vink, Wehkamp, Werner. Geachte Griffier Voogd en wethouders Van Haeften en Graal, Locosecretaris Pieterman, Geachte dames en heren.

Ik neem de gelegenheid -en dat is ook een eer- om voordat ik de hamerslag ter einde van deze vergadering maak u kort toe te spreken. Een kort woord dat de laatste reguliere Raadsvergadering van onze gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude markeert. Er volgen zeker nog een aantal toespraken op de 11^e en 28^e van december 2018, maar dit beknopte slotwoord zal een piketpaal zijn in de historie. Het is namelijk de laatste reguliere vergadering geweest met heel veel besluiten van belang voor de toekomst.

Over 200 jaar zullen mensen de beelden en het geluid nog terug zien en -horen. Waarschijnlijk zullen zij zeggen....”wat ouderwets ging het er toen aan toe hè met die beeld en geluidsopnamen.....Tegenwoordig beleven we het met hologrammen inclusief het voelen van de emoties”.

Laat ik beginnen met dat het toch weer voelt als thuiskomen. Het grondverzet hierachter heeft namelijk delen van ons Raadhuis beschadigd waardoor we een tijd hier niet konden werken. Maar nu gaan langzamerhand delen van het pand weer open voor gebruik. Daar zijn we blij mee. Niet in de laatste plaats omdat rondom de fusie met Haarlemmermeer we aan onze inwoners beloofd hebben dit huis als gemeentelijk servicepunt, ook voor ceremoniële aangelegenheden, open te houden.

Open is het al sinds 1906. Mijn voor-voor-voorganger jonkheer meester E.H.E. Teding van Berkhout opende het pand op 30 april van dat jaar. Het huis kwam er niet zonder slag of stoot. Discussies over de geld; het mocht niet meer dan 20.000 gulden kosten. Maar bij de inschrijving voor de bouw gaat het al mis. De laagste bieding is 10% duurder. Woedend was de gemeenteraad. De architect Jacob London moest er maar uit. De geschiedenis kent u verder. Uiteindelijk mag zijn ontwerp gebouwd worden en er volgen vele raadsvergadering in dit prachtige huis. Raadsvergaderingen met belangrijke besluiten, soms vol met emoties. Denk aan de annexaties vanuit Haarlem 1927, of die van Amsterdam met Ruigoord. Denk aan de grote woninguitbreidingen in Spaarndam en de laatste jaren daarvoor op SpaarneBuiten en nu in ontwikkeling op Halfweg. Maar ook onderwerpen als verbouwingen aan het raadhuis in 1977, Bezoek van wijlen ZKH Prins Claus in 1987, Discussies over Landal vakantiepark en het Recreatieschap Spaarnwoude waarbij de coalitie stopte et cetera. En niet te vergeten onze zoektocht met deze gemeenteraad -waarbij wij zelf aan het roer bleven- naar de beste fusiepartner voor onze inwoners en ondernemers.

Kortom dit huis ademt onze geschiedenis.

Huis.... We verlaten je weliswaar, maar je blijft altijd in ons hart.....

Op een goede toekomst voor de gemeenschappen van Spaarndam, Halfweg, Penningsveer, Haarlemmerliede, Spaarnwoude en het buitengebied! En dat het huis maar in lengte van jaren dienst mag blijven doen voor de gemeenschap.

Met een hartverwarmend > Tabee! “HAMERKLAP”

P.J. Heilieggers, burgemeester van 2013 tot 2019